

DOĞRU DÜŞÜNCE

Mart 2004

Irak Türkmen Gençlerin Yayın Organıdır

Sayı 35

28 MART 1991 YILINDA ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİNE KERSİ UYGULANAN SOYKIRIM

Türklerinin tanınan Türk toprak yerlerinden Kerkük'e bağlı Türkmen bölgesi Altunköprü 28 Mart 1991 tarihinde kıyıcı cellat Saddam tarafından soykırım katliama uğramıştı, ister Araplar ister Kürtler acımazlık hainlik zalimcesine bu , temiz töreli , onurlu , tarihi yüce Türkmen milletimize karşı türlü planlar çizerek milletimizi yok etmeye çalışmışlardır. Altunköprü Türklerine mazlum baba, anne , kız , çocuk , oğullarımıza tarihe yazılarak hiç unutulmayan Başçılarının çirkin cinayeti işlenmiştir. Türkmen milleti yeryüzünde efendi, töreli , onurlu, bilinçli, özgürlük yanlısı olarak barışsever , haysiyetli, insanlık severlikle görünerek düşmanlar tarafından her türlü baskı ve zulüm içinde sürgün edilerek uzaklaşmaya mecbur bırakılmışlardır. Altunköprü katliamı 28 Mart 1991 yılında her bir yerden gelen top sesleri duyulmakla mermilerde Türkmen yerleşim yerlerine düşmekle toplar mermiler verimli toprağı nimetlerle tüm haklı besleyerek bereketli ellerini uzatarak yardıma koşan Altunköprü yazık her zaman Türkmenlere kin düşmanlık gösteren öteki milletler kurşununu milletimize yağmur gibi yağdırmaktaydı . Bağdat'tan gelen tanklarında hareket sesleri evleri okulları daireleri sarsmakta, çocuk, kadınları ürkütmeyle ortalığı korkunç sarmakla her yerde barut ağı şehir mazot kokusu vardı. Bu güzel şirin gül yasemin çiçek kokulu bahar ayında milletimizin mutluluk sevinçli günlerine matem yas gözyaşı dökme ağlama gülümsemeyle karıştı. Esirgemedi Türkmen milleti uğrunda canını veren ve her şeylerinden varlıklarından daha da fazla sevdikleri Kerkük, Musul , Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu Telafer ve tüm Türkmen toplumuna vatanlarına karşı adayarak Ulu Tanrıya ilkelerine inanarak kendilerini adamaktandılar . Tüm insanları seven yardım sunan milletimiz hiçbir zaman kimseye kötülük yapmadı Silahı kalem savaşı barış oldu. Türkmen şehir , bölge , ilçe , kasaba , köylerine giren gaddar kıyıcı.... S2

Genç ve Öğrenciler Birliği Anayasa hakkında Seminer Düzenlendi

06.03.2004 tarihinde Türkmeneli Talebe ve Gençler birliği Erbil kolu, son dönemde çıkarılan Irak geçici Anayasa taslağı üzerine bir seminer düzenledi. Seminerde ITC Erbil teşkilat büro başkanı Azat Küreci ve bir çok sayıda talebe ve gençler hazır bulundu. Seminerde bir konuşma yapan ITC Erbil teşkilat büro başkanı Azat Küreci, Anayasadaki Türkmenlerin adı geçtiği ve berillenen haklar az olduğuna rağmen haksızlığa uğradığını açıkladı. Türkmenler Irak'taki üçüncü millet olarak her kese hatırlayarak meşru hakları daha fazla olduğunu işaret etti. Küreci, Türkmen adil davasında da gençlerin büyük rolü olduğu bildirerek, onlar gelecekteki Türkmen bayrağını taşıyan nesillerdir dedi. Küreci, seminerde ayrıca Talebe ve Gençler tarafından sunulan soruları yanıtladı.

Türkmen Eli Genç ve Öğrenci Birliğin Aylık Toplantısını Düzenledi

04.03.2004 tarihinde Türkmeneli Talebe ve Gençler birliği Kerkük'teki genel merkezinde aylık toplantısını düzenledi. Toplantıya, birliğin başkanı Nebil Abdullah başkanlık ederek yürütme kurulu üyeleri ve Türkmeneli bölgesindeki kol sorumluları katıldı. toplantıda birliğin düzenlediği 5'nci kurultayı sonrası talebe ve gençlere ne şekilde hizmet ve desteğin sunulabileceği üzerine değinildi. Türkmen milli haklı davası ve özellikle talebe ve genç kesimine hizmet etme uğrunda el ele çabaların harcanması gerektiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca birliğin kolları tarafından son faaliyetler üzerine bilgi verildi ve gelecekteki yeni faaliyetler üzerine alış veriş bilgi tartışıldı.

Dilde , Fikirde , İşte , Birlik

Altun Köprü Türkmenlerine.....

Saddam uşakları Altunköprü'ye girerek evlere saldırarak ne oldukları belli olmayan asılsız Kürtler diktatör Eflak Saddam kuvvetleri ile 9- 14- 71- 80 yaşlarında çocuk yaşlıları kadınları yüzlerce aslan kahraman Altunköprü Türkmenlerini ellerinden gözlerinden bağlayarak çocuk , kız kadınların yüksel bağlı çığlık sesleri ağlayışları ve göz yaşları ile yalvarış yakarışlarına zalimler kötü onursuz düşmanlar yaşlılarına çocuklarına aldırmandan acımadan zorla vura vura , onları alıp götürmüşlerdir. Her nasılsa bu göz yaşlar mazlum kimsesiz Altun köprü'lüleri kesin zalim Saddamcı Başçıların ellerinden ölüm cezasından kurtarmaktan kana bulamıştır. Taş yürekli düşman hiç zamirleri bilinçleri uyanmadı bu zavallı insanları kurşuna dizdikten sonra gömmeden onları etlerini kemiklerin av köpeklerine bırakarak Allah'tan korkmadan beyler yalnız cellat gaddar Saddamın , düşmanların rızası için Kürtlerin Araplarında taştan olan yürekleri yumuşamadan çocukları annelerinin sıcak kucaklarından babaları çocuklarından alarak onları öksüz koyarak yeni gelinleri ak yerine siyaha bürümüşlerdir. Zavallı insanların ellerinden gözlerinden bağladıktan sonra dört yanlarını kurşun yağmuruna tutunarak kanlar içine gömmüşlerdir. Temiz canları kargalara yaban canavarlara yem olarak bırakılmıştır. mlü çirkin eylem katliamı işleyenlerinin tarihinde bir silinmez siyah nokta utanmayan alçaklık nişanı diye kalacaktır. Altunköprü şehitleri uğrunda milli mücadelemiz canlarımızla kanlarımızla sürdürmekle yollarımızı bırakmış oldukları izlerle aydınlatarak göğsümüzde güneş gibi doğarak parlak meşale ışık olarak yanacaktır. Mert şehitlerimizin şan dolu insanlık dersleri yolumuzu aydınlatacaktır. Demokrasi yolunda şehit olana dek Türklük duygularımızla yürümeye devam edeceüz....

Kerkük Kolunun faaliyetleri

1) Petrol Enstitüsünde bir futbol şampiyonasını düzenlendi. 2) Şehit Abdullah Abdulrahman Türkçe dil kursu düzenlendi . 3) Türkmen kız okullara spor elbisesi dağıtıldı. 4) Irak Türkmen Kardeşlik ve kültür kuruluşu ile ortaklaşa gençler için bir internet ve bilgisayar kursu yapıldı.

Altın Köprü Kolunun faaliyetleri

1) Altın Köprü'deki Türkmen spor takımlara spor elbise ve maddi yardım dağıtıldı.

Tazi Hormatu Kolunun faaliyetleri

Türkmen spor takımlara spor elbisesi dağıtıldı.

Tuz Hormatu Kolunun faaliyetleri

Türkmenin varlığı üzerine bir seminer yapıldı.

Musul ve Telifar Kollarının faaliyetleri

Aşura olayları münasebetiyle anma töreni yapıldı. Musul Üniversitedeki Türkmen talebeleri için bir piknik düzenlendi .

Genç ve Öğrenci Birliğin Erbil Kol Başkanı Seminer Düzelendi

09.03.2004 tarihinde Türkmeneli Talebe ve Gençler birliğin Erbil kolu, son dönemde çıkarılan Irak geçici Anayasa taslağı üzerine bir seminer düzenledi. Seminerde kol başkanı Bayan Müna Kahvacı ve bir çok sayıda talebe ve gençler hazır bulundu. Seminerde bir konuşma yapan Kahvacı Anayasadaki Türkmenlere ne kadar haksızlığa uğradığını açıkladı. Türkmenler Irak'ta tarih boyunca eseri olduğunu işret ederek meşru hakları daha fazla verilmesini talep etti. Türkmen adil davasında da gençlerin rolü olduğu bildirerek, anayasadaki Türkmenlere olduğu haksızlığı her türlü şekilde bildirmek olması bir milli görev olduğunu bildirdi.

Spor Sorumlusunun Haftalık Toplantısı

10.03.2004 Tarihinde Türkmeneli Talebe ve Gençler birliği yürütme kurulu üyesi Mervan Banaoğlu Kerkük'teki genel merkezinde birliğin kollarının spor sorumluları ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda, birliğin kollarının spor sorumluları tarafından son faaliyetler üzerine bilgi verildi ve gelecekteki yeni faaliyetler üzerine tartışıldı. Toplantıda ayrıca Türkmeneli bölgelerindeki spor takımlar arasında bir futbol şampiyonası düzenlenmesi karar alındı.

Genç ve Öğrenci Birliğin Erbil kolu Sergiye katıldı

08.03.2004 tarihinde Türkmen Kadınlar Birliği Erbil Kolu tarafından, 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle ITC Erbil İl Başkan Vekili Azat Küreci himayesinde, Türkmeneli Talebe ve Gençler birliği Erbil kolu heyeti Türkmenevi salonunda düzenlenen bir sergiye katıldı. Sergide, Türkmen folklorunu yansıtan el işleri ve tablolar sergilendi. Serginin açılışında bir konuşma yapan Küreci, Irak'ta Türkmen kadınların rolünü övdü. Ardından bir konuşma yapan Türkmen Kadınlar Birliği Erbil kol sorumlusu Bayan Savra Salih, Türkmen kadınların Türkmen halkının haklı davası yolunda sürdürdükleri mücadeleyi överek, Türkmen halkı ve haklı davasına daha fazla hizmet etmek için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtti. Sergiye ayrıca, ITC çatısı altında faaliyet gösteren bazı kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı. seminerde ayrıca Türkmeneli Talebe ve Gençler birliği Erbi kolu heyeti 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle tüm kadınları kutlayarak yeni çalışma ve faaliyetlerine üstün başarılar diledi.

Irak Hepimizindir

Türkmenler Irak'ta meydana gelmiş olan ayaklanma ve devrimlerde yer almışlardır. Ülkenin diğer etnik gruplarıyla birlikte zulüm ve haksızlıklara uğramışlardır. Ama buna rağmen meşru mücadelelerine devam etmişlerdir. Ülkenin diğer vatandaşları gibi haklarının garantiye alınması mücadelesini veren Türkmenlerin büyük Türk Aleminin bir parçası olmaları bir gerçektir. Ama bu demek değil ki, bunlar ülkeden ayrılmak istiyorlar. Bunu asla düşünmek bile istemiyorlar. Bu yüzden bazı medya kurumlarının Türkmenlerin ulusal imajını bozmalarına hayret ediyoruz. İkinci Dünya Savaşının ardından kurulan ülkelerin iki veya birçok etnik gruptan oluştuğunu görüyoruz. Bu ülkemiz Irak için de geçerlidir. Çünkü ülke-mizde Arap, Kürt, Türkmen, Asuri ve diğerleri yaşamaktadır. Ama bunlar her şeyden önce Iraklılardır. Türkmenlerin tek yasal temsilcisi olan ITC, Irak'ta tüm etnik grupların milli haklarının yasalara göre garantiye alacak demokratik bir rejimin kurulmasının yanındadır. Herkesin bilmesini istiyoruz ki, bizim Irak'tan ayrılma niyetimiz yoktur ve olamaz da. Türkmenler, Irak'ta zamanında kurulmuş olan beylik ve devletlerde yaşayan insanlara karşı iyi davranmışlardır. Bunların haklarını garanti altına almışlardır. Herkesin mirasına, milli ve dil bakımından özelliklerine saygı göstermişlerdir. Bu nedenle mantık ve gerçek, şimdi bizim de aynı biçim davranmamızı gerektirir. Türkmenler bugün eskiden olduğu gibi ülkenin üniter yapısına saygı gösteriyorlar. Irak'a olan aidiyetleri ile iftihar ederler. Aynı zamanda ülkeyi bölme girişimlerine karşı göstermiş oldukları kahramanca tutumları ile gurur duyuyorlar. Biz hep birlikte Irak Arapların'dır, Irak Kürtlerin'dir, Irak Türkmenlerin'dir Irak Asurilerin'dir diyoruz birçok sefer medeni ve tarihin derinliklerine uzanan asil bir köke sahip olmamız ile ilgili yazılar okumaktayız Bizler yüz yıllarca dünyaya, dine ve milletime hizmet etmişiz. Bence, Türkmen aydınının ilk görevleri başında kendi dilini öğrenmesi gerekmektedir.

MÜNE KAHVECİ

Çünkü milletinin dilini bilmeyen insan milletinin duygularını ve acılarını anlamaz. Milletinin dilini bilmeyen insan kendisini bir dava sahibi olduğunu hissedemez. Demek ki, dilimizi öğrenmek için önce evden başlamalıyız Çünkü ana çocuğuna süt emziren ve dilini öğretendir. Anaların çocuklarına süt gibi temiz ve şaibesiz dilini öğretmesi gerekir Ayrıca, çocuklarımız, kendileriyle beraber yaşadığımız kardeş halkların dillerini de öğrenmelidirler. Çünkü onlarla aynı kaderi paylaşmaktayız. Dili öğrenmek yeterli değildir. Dilimizin tarihini, inceliklerini ve lehçelerini öğrenerek, onu diğer dillerle mukayese etmemiz gerekir Dil sadece anlaşma aracı değildir. Belki de bundan daha büyük bir şeydir. Cezayir Cumhuriyeti ilk geçici cumhurbaşkanı merhum Ferhat Abbas, Fransız sömürgecilerden bağımsızlıklarını kazanmaları dolayısıyla halkına hitap etmek isterken, bir süre sustu ve ağlamaya başlayarak, "Ben Arapça konuşmayı bilmiyorum, yalnızca Fransızca biliyorum, çünkü sömürgeciler halkımızı kendi dilini öğrenmesinden mahrum etmiştir." dedi. Bunun üzerine ilk yaptığı şey, ülkede Arapça eğitimini yaygınlaştırmasıydı. Bunun için Arap ülkelerinden birçok öğretmeni ülkesinde görevlendirdi Bunların arasında Erbil'den birkaç öğretmen de vardı. Bunlar Cezayir halkına kendi dilini öğrettiler. Türkmen aydınının halkının dilini, edebiyat ve tarihini bilmesi gerekir. İnsan konuşmadan düşünebilir. Çünkü düşünce sessizdir. Konuşmak ise, seslidir. Konuşmasında çok terimler kullanan insanın ne kadar kültürlü olduğunu göstermektedir. Bir gün Nasrettin Hoca öğrencileri arasında ayağını uzatıp oturmuşken, şık giyinişli bir adam içeriye girdiğinde Hoca utandığında ayağını düzeltti ve adamın aklını ve kültürünü ölçmek için konuşmasını bekledi. Sonunda konuşmaya başlayan adam; Hocaya "Hoca ben Konya'ya uzak bir şehirden geldim. Bir konu hakkında fetva vermenizi istiyorum" dediğinde, Hoca "Sorunuz" dedi .Adam: "Oruç tutan insan ne zaman orucunu açar hocam" Hoca: "Güneş battığında" Adam: "Peki gece yarısına kadar güneş batmazsa? ne yapar" Adamın sözünü bilmediğini öğrenen Hoca, adamın cevabını vermeyerek, yine ayağını uzatarak, adama sırtını döndü.